

Het geheim

Ik had een geheim
en vertelde 't de berg
ik had een geheim
en vertelde 't de bron

Op de lange weg
alleen en eenzaam
vertelde ik 't het zwarte paard
vertelde ik 't de stenen

Met mijn oude geheim
kwam ik eindelijk aan
ik zei geen woord
jij zei geen woord

Ik was in tranen
jij was in tranen
ik verzegelde mijn lippen
en jij las uit mijn ogen

Ahmad Shamlu (1925-2000)
vertaald door Flip Tibi

Uit: Licht! Het museum van de poëzie.
125 dichters uit meer dan 50 landen.
Samengesteld door Daan Bronkhorst.
Uitgeverij Bekking & Blitz, Amersfoort (2014)