

Dit is een lied

Dit is een lied voor de moed van de gewassen,
Een lied voor de moed van de vrouwen in sportauto's
En van de au-pairs die voor hun kinderen zorgen.
Dit is een lied voor de moed van de tijd.

Dit is een lied voor de moed in de manden,
Een lied voor de moed in de klachten van de vogels
Die zich verbergen als schaduwen van zichzelf.
Dit is een lied voor de moed van de tijd,

Dit is een lied voor de moed van de gewassen,
Een lied voor de moed van de mannen met kinderen
En van de mannen die rioolbuizen vervangen
En van de kinderen die dwalen door ruïnes.

Dit is een lied voor de moed in de handen,
Een lied voor de moed in de adem van de afwezigheid
Die verschijnt als een maan met duizend namen
En op en neer springt in een wolk van organza,

Dit is een lied voor de moed van de gewassen.

Arjen Duinker (1956)

Uit: Buurtkinderen

Uitgeverij Querido, Amsterdam/Antwerpen (2009)

“afwezigheid die verschijnt als een maan met duizend namen”